

FÖLJ MED OSS TILL ECUADOR



QUITO
AMAZONAS
ANDERNA
GALAPAGOS

OM ECUADOR

Ecuador är bara 2/3 så stort som Sverige, ändå har man 4 olika klimatzoner, Galapagos, Anderna, Stilla Havskusten och Anderna. Ecuador är ett av världens fågelrikaste länder och har bl a flest kolibris per capita än något annat land i världen.

Här finns något för alla. Under vår 19 dagar långa resa genom landet kommer vi bl a att besöka världens högsta aktiva vulkan Cotopaxi, Quito, Ecuadors huvudstads koloniala del som av UNESCO utsetts till världskulturarv. I motivering till utmärkelsen nämns bl a storleken samt att staden är så förvånansvärt välbevarad.

Tack vare det fina klimatet, ungefär som svensk kanon sommar året runt, odlas det mesta i fruktväg 12 månader om året. Ecuador är bl a en av världens största exportörer av avokados, bananer, kakao och andra tropiska frukter. Ecuadoriansk kakao anses som den bästa i världen och just nu pågår projekt att utöka tillverkningen av choklad så att produktionskedjan stannar i landet.

Man exporterar även räkor, rosor och en hel del olja.

Två av ecuadors största städer, Cuenca och Quito är av UNESCO utsedda till världskulturarv.

Galapagosöarna och även vattnet runt omkring och Sangay Nationalpark är av UNESCO utsedda till världs naturarv.

Ungefär 30% av ecuadors yta är skyddade nationalparker, ungefär lika stor yta innehåller olja. Oljan har under de senaste 7-8 åren ett mycket högt pris och Ecuador har aldrig sålt så mycket olja. Injektionen i stadskassan har lett till att bl a vägnätet i landet har under denna tid renoverats och byggts ut för över 7000 miljoner dollar. Skolor och sjukvård har blivit gratis samtidigt som lönerna och även priserna har gått upp. I förhållande till andra sydamerikanska länder och Europa är dock Ecuador fortfarande väldigt billigt.

Ecuador har genomgått en explosionsartad utveckling de senaste åren. Bra vägnät och andra kommunikationsmöjligheter, de förhållandevis låga kostnaderna, klimatet och det trevliga och vänliga folket gör att Ecuador är ett fantastiskt land att besöka. Lägg därtill det faktum att Galapagosöarna tillhör Ecuador, att huvudstad Quito ligger i Anderna på 2800 m ö h och att Amazonas fortfarande är ett relativt utforskat område, så får du en fantastisk plats att besöka.

Quito har de senaste åren vunnit World Travel Awards prestigefylla utmärkelsen "Leading Destination Southamerica" samtidigt som Lonely Planet och National Geographic rankade staden som av de viktigaste platserna att besöka.

Följ med oss till Ecuador, pyttelandet som har allt och lite till!

DAG 1

Avresa från Sverige till Ecuador. Ankomst till Ecuadors huvudstad Quito någon gång natten mellan dag ett och två. Vi checkar in på vårt bed and breakfast Jhomana Guesthouse (www.jhomana.com) och vilar ut efter den långa resan.



DAG 2

Vi börjar dagen med att vila ut. Vi tar det lite lugnt och anpassar oss till den höga höjden. Efter frukost kl 10.00 gör vi en intressant guidad vandring i Quitos koloniala del.

Vi äter lunch på torget Plaza San Fransico intill Ecuadors äldsta kyrka, "Iglesia San Fransisco" som fortfarande bl a är ett fungerande kloster. Efter lunch åker vidare till ekvatorlinjen, "La Mitad del Mundo". Här besöker vi ett interaktivt museum där vi lär oss mer om ekvatorns kraft och betydelse för ecuadors ursprungsbefolkning.

Vi kommer tillbaka på eftermiddagen och det finns ytterligare lite tid för att på egen hand upptäcka den närmaste omgivningen innan vi äter en gemensam middag i närheten av hotellet.



DAG 3

Tidig avfärd till Cotopaxi, världens högsta aktiva vulkan. Bussresan tar ca 2 timmar. På väg dit besöker vi ett litet museum och en liten marknad där man bl a kan köpa lite varma handgjorda kläder. Väl framme vandrar vi upp för vulkanberget upp till 4500 meters höjd och sedan kan de som vill fortsätta upp till glaciären på ca 4800 meters höjd. Färden ner gör vi antingen med buss eller på cykel, det är upp till var och en att välja.

Sen hemkomst till hotellet och vila inför morgondagens resa till Amazonas djungel.



DAG 4

Direkt efter frukost och utchecking kommer vår buss och hämtar oss. Vi beger oss av till Quitos flygplats för en 40 minuter lång flight till staden Lago Agrio för att spendera några dagar på Guacamayo Eco Lodge mitt inne i Amazonas regnskogar. Väl framme i djungelstaden Lago Agrio väntar vidare färd 2 timmar med buss för att ta oss djupare in i djungeln och slutligen ytterligare 2 timmar med kanot längs djungels slingrande floder. Fr o m att vi sätter oss i kanoten börjar den guidade turen och vi stannar till så fort vi ser något intressant.

Väl framme vid Guacamayo Eco Lodge får vi lunch. På eftermiddagen bekantar vi oss med den närmaste omgivningen tillsammans med våra guider. Efter middagen får vi en spännande nattlig guidad tur, där vi i första hand tittar på insekter. Väl tillbaka på lodgen får vi en välbehövlig vila.



DAG 5

På förmiddagen gör vi en ca 2 timmar lång vandring i långsam takt genom djungeln. Vi lär oss mer om växter och framför allt medicinalväxter och växter som hjälper dig att överleva i djungeln.

På eftermiddagen vilar vi lite innan vi ger oss ut några timmar igen för att spana efter fler djur. På kvällen badar vi och njuter av Amazonas vackra solnedgång. Efter solnedgången ger vi oss av för att leta efter kajmaner och rosa delfiner.



Väl tillbaka till lodgen äter vi middag och diskuterar allt vi har sett under dagen. Även på lodgen under middagen brukar det dyka upp ett och annat djur.

DAG 6

Vi börjar dagen med en 1,5 timmes lång kanotfärd för att besöka en indianfamilj. Vi får lära oss mer om deras liv, äter medhavd lunchbox och familjen bjuder på yukabröd som vi lagar tillsammans på traditionellt vis.



Efter lunch hoppas vi på att få träffa livs levande Shaman!

Då dessa "Medicinmän" är kända för att kunna göra lite som de vill, går det inte att boka in ett besök. - "För tänk om jag just då vill gå ut och fiska?"

Men, vi gör ett försök att få träffa honom och höra hans berättelser om livet som Shaman.

DAG 7

På förmiddagen ger vi oss ut i småkanoter och paddlar fram genom djungeln. Njuter av den fantastiska naturen samtidigt som vi spanar efter vilda djur. Vi kommer tillbaka sent på eftermiddagen.

På eftermiddagen/kvällen blir det bad och avkoppling och sista chansen att njuta av Amazonas och dess fantastiska solnedgång innan vi ger oss av tillbaka till civilisationen i Quito.



DAG 8

Tidigt på morgonen vi ger oss upp i lodgens 25 meter höga utkikstorn för att titta på fåglar. Därefter blir det frukost och vid 10-tiden ger vi oss av mot Quito igen.

Vi är tillbaka i Quito och på vårt hotell vid 17-tiden.



DAG 9

Ledigt på förmiddagen. Kl 14:00 träffas vi i lobbyn för att gemensamt gå till restaurangen och butiken Galeria Ecuador för chokladprovning, sk "Cata de Chocolate". Här kan man köpa det mesta som tillverkas i Ecuador, kaffe, kläder, marmelad, hantverk, tvålar mm. Efter chokladprovningen får vi ledigt igen och träffas på hotellet återigen kl 19:00 för middag.



DAG 10

Frukost och kl 08:30, utcheckning från vårt hotel. Nu beger vi oss iväg mot staden Otavalo som är känd för att ha Sydamerikas största indianmarknad. Under resan dit som tar ca 2 timmar stannar vi till på flera intressanta platser för att lära oss mer om bl a Otavaloindianerna och hur deras liv var under den spanska kolonialtiden.

Väl framme i Otavalo äter vi lunch och därefter får vi några timmar för oss själva för att strosa omkring på marknaden och leta efter souvenirer. Textilier och silversmycken anses vara både billigt och av bra kvalitet här. Det finns dock massor av andra souvenirer, t ex små statyer, kopior av 1000 år gamla keramikhantverk, mössor och vantar av lamaull mm.



Senare på eftermiddagen tar vi oss vidare till vårt hotell i Otavalo. Här ska vi stanna i två nätter och njuta av de vackra omgivningarna.

DAG 11

Vi tar det lite lugnt på morgonen och vid 10-tiden ses vi igen för att ta oss till "El Parque del Condor" (Kondorparken), där vi får lära oss mer om några av Ecuadors största rovfåglar. Efter detta besök tar vi oss vidare för att hälsa på hos en indianfamilj som bjuder på dagens lunch.



Efter en lång spännande dag tar vi oss åter tillbaka till vårt hotell för lite vila, egna aktiviteter och gemensam middag.

DAG 12

Efter frukost i hotellets vackert belägna restaurang fortsätter vi mot staden Cotacachi som är berömd för sina billiga skinprodukter av utmärkt kvalitet.



Efter några timmar i Cotacachi fortsätter vi tillbaka till Quito återigen checka in på vårt hotell. Efter den långa dagen och resan tar vi det lugnt och äter en något enklare middag på hotellet.

DAG 13

Frukost och hyfsat tidig avfärd till Papallactas varma källor som ligger vackert beläget mellan några bergstoppar ca 2 timmar från Quito. Här gör vi först en lättare guidad vandring längs en flod, därefter njuter vi av de varma källorna, den iskalla floden och den vackra omgivningen. Vi äter lunch som består av nyfångad laxforell som odlas här.

Hemkomst till hotellet på eftermiddagen, ledig tid och vila och förberedelse inför resans höjdpunkt, Galapagosöarna.



DAG 14 - 18

Efter en mycket tidig frukost tar vi oss till Quitos flygplats för vidare färd till Galapagosöarna. Resan tar ca 2,5 timme. Väl framme på Galapagos möts vi av besättning från expeditionsfartyget Santa Cruz som tar oss till båten där vi serveras lunch. Fr o m nu är vi helt i besättningen fartyget M/V Santa Cruz trygga händer. Under hela resan är det besättningen som dagligen kommer att planera vår resa genom Galapagos fantastiska övärld så att vi ska få ut så mycket som möjligt av vår resa.



Det finns gott om god mat ombord, frukost, lunch och middag. Fartyget har även en jacuzzi, ett bibliotek och stora ytor med solstolar och andra sittplatser både på för- och akterdäck.

Varje morgon mellan frukost och lunch och varje eftermiddag mellan lunch och middag får vi guideade turer på nya intressanta platser på Galapagosöarna. Santa Cruz har några av Galapagos absolut bästa och trevligaste guider vilket gör livet ombord ännu bättre.

DAG 18

Sista dagen på Galapagosöarna. Vi lämnar tidigt M/V Santa Cruz för ett snabbt besök på något av galapagos uppfödningsscenter för jätte sköldpaddor. Här forskar man i och föder upp sköldpaddor. Bl a förklarar man hur man kan välja vilket kön sköldpaddan ska få. Därefter åker vi direkt till flygplatsen för färd tillbaka till Quito.



Välförjänt vila”hemma” i Quito.

DAG 19

Helt ledig dag där var och en gör precis vad de vill. Under resans gång dyker det säkert upp saker och ting ni skulle vilja göra som vi inte har hunnit med på denna resan. Denna dag är er chans att göra det vi inte hunnit med.



DAG 20

Ledig dag. Vi passar på att handla in de sista presenterna och ta farväl av Quito som har varit vår bas i nästan 3 veckor. Vi träffas på hotellet kl 19:00 för gemensam avfärd till vår avskedsmiddag.



DAG 21

Ledigt på förmiddagen fram till dess att bussen avgår mot quitos flygplats för vidare färd hem till Sverige.