

30 januari, Doubtful Sound,
Nya Zeeland.



Fjordkryss på andra sidan



Veckans resenärer

Namn: Eva och Anders Sundström.
Ålder: 47 år.
Från: Täby, Stockholm.
Total restid: Ett år.
Resrutt: Började med 3,5 månader i Sydamerika, är nu på Nya Zeeland.

VI VAKNAR I VÅRT lilla kryptin på knappt sex kvadrat, vid Manapouri Lakeview Motorpark, till strålände solsken!

I dag ska vi ut och kryssa på den 40 kilometer långa Doubtful Sound, en av många otroligt vackra fjordar här på sydvästra Sydön. Med oss har vi våra engelska vänner, Deb och Rich, som också är ute på en 365-dagarsresa runt jorden.

Vi blir upphämtade och körda till Lake Manapouri för en 50 minuters båtresa över kristallklart vatten. På andra sidan sjön väntar en 40 minuters bussresa på en "väg" över Wilmot Pass, byggd av kraftverksbyggare på 60-talet. På passet får vi vår första glimt av fjorden – utsikten är helt otrolig!!

NYA ZEELAND HAR verkligen det vackraste av HELA världen samlat i sitt relativt lilla land.

Vi checkar in oss i vår hytt på Fjordland Navigator, en vacker båt där vi skall tillbringa det närmsta dygnet. Under säkerhetsbriefingen får vi kaffe och hembakta muffins, mums!! Vi är ett 70-tal personer och säkert 15 olika nationaliteter finns representerade.

Vi lättar ankar och beger oss genom Doubtful Sound mot Tasmanhavet. Fjordlandskapet är så vackert... höga branta

berg mot det lugna blå vattnet!

Efter ett tag sätter vi oss med darriga ben i en kajak – det är paddlingsdags!

Det går fint även om vågorna blir lite väl höga ibland och sveper rätt över oss. Anders tycker att det är lika bra att bada helt efteråt, i tolvgradigt vatten.

– Ahh, det var kallare att bada i isvak i Finland förra vintern, säger han.

UPP PÅ SOLDÄCK! Vi passerar en ö som bebos av sjölejon och sälar – de ligger som vanligt och bara lapar sol.

Tiden går snabbt och efter att ha varit ute på öppet vatten en stund (nästa landmassa är Sydpolen) är det dags för middag. Det blev den bästa middagen hittills i NZ! Skönt med lite omväxling mot våra egenlagade middagar på de hostels vi normalt bor på.

Solnedgången blir fin – vi får nypa oss i armen för att fatta att vi får uppleva detta. Ännu en hård arbetsdag för oss "professionella turister" är snart till ända. //Eva och Anders

ÄR DU UTE OCH RESER i världen och vill skriva dagbok i Resa? Skriv om EN DAG på din resa och skicka med ett par bilder (som har samband med dagbokstexten + en på dig själv) till: mejla.resa@aftonbladet.se